

Εβδομαδιαίο 2014 Σωσίβιο

Τόμος 5, Νο.6, 10-16 Φεβρουαρίου

Στους ΑΥ αγάπη είναι

- ♥ Η παράδοση και όχι η παραίτηση.
- ♥ Το να μην είσαι κτητικός.
- ♥ Το να μπορεί να εμπιστεύεται ο ένας τον άλλο.
- ♥ Το να μπορείς να ζητήσεις συγγνώμη.
- ♥ Το να συμφιλιώνεσαι γρήγορα μετά από έναν καυγά.
- ♥ Το να είσαι εκεί όταν κάποιος άλλο μέλος σε χρειάζεται.
- ♥ Το να μιλάς με κάποιον με τα μάτια.
- ♥ Εκείνο το συναίσθημα που αυξάνει την επιθυμία της καρδιάς.
- ♥ Το να νοιάζομαι εξίσου για τον εαυτό μου και τον σύντροφό μου.

-Σωσίβιο, Δεκέμβριος 1972

Ανώνυμοι Υπερφάγοι
www.anonymoi-yperfagoi.com



Έμπνευση

«Η αγάπη δεν είναι αγάπη αν δεν την φανερώσεις». Στους ΑΥ η αγάπη μου έδωσε αυτοαποδοχή, αυτοσεβασμό και προθυμία να αλλάξω αυτό που μπορώ, μόνο για σήμερα

- Σωσίβιο

Μάρτιος/Απρίλιος 1977

Στις 28 Απριλίου-4 Μαΐου είναι το Συνέδριο του Παγκόσμιου Γραφείου Υπηρεσίας με θέμα «Ο πρωταρχικός μας σκοπός». Επισκεφτείτε: oa.org/world-service-events/world-servicebusiness-conference/.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ανώνυμος λέει: «Το να προσφέρω υπηρεσία στο Συνέδριο του ΠΓΥ διεύρυνε τους ορίζοντές μου και αύξησε τα ασφαλή μέρη καθώς και τους ασφαλείς ανθρώπους που μπορώ να εμπιστευτώ. Άνοιξε το μυαλό μου και αύξησε την δέσμευσή μου απέναντι στον εαυτό μου και κατά συνέπεια και στους άλλους και με έκανε πιο ταπεινόφρων».

Εσύ με ποιον τρόπο μπορείς να προσφέρεις υπηρεσία αυτήν την εβδομάδα;

Θέλετε να διαβάσετε περισσότερα;

Γίνετε συνδρομητές του

e – Lifeline

Είστε ήδη συνδρομητής; Μοιραστείτε το Lifeline Weekly με τους φίλους σας στους ΑΥ και ενθαρρύνετέ τους να γίνουν και αυτοί συνδρομητές!