

Εβδομαδιαίο 2014 Σωσίβιο

Τόμος. 5, Νο.7, 17-23 Φεβρουαρίου

Ερχόμενος ένας, έρχονται όλοι

Η προσωπική μας ανάρρωση βασίζεται στην ενότητα στο επίπεδο της ομάδας, της διαομάδας, της Περιφέρειάς μας και της παγκόσμιας υπηρεσίας. Χωρίς την ενότητα, η οποία εξασφαλίζει την συνέχιση των συναντήσεων, δεν θα μπορούσαμε να προωθήσουμε το μήνυμα της ελπίδας.

Σε συναισθηματικό επίπεδο, η προσωπική μας ανάρρωση έρχεται σε μας καθώς μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας ο ένας με τον άλλο. Όταν μοιραζόμαστε, η πίστη μας αυξάνεται. Ενώ η σωματική μας ανάρρωση εξελίσσεται, η πίστη μας, μας δίνει τέτοια εμπιστοσύνη στην Ανώτερη Δύναμη, που γινόμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε την ήρεμη μικρή φωνή μέσα μας.

Έως ότου δουλεύουμε μαζί με ενότητα για να ανακαλύψουμε γιατί συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφερόμαστε απέναντι στο φαγητό, είμαστε τυφλοί στην ενέργεια που ρέει μέσα μας και η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έμπνευση και την ενθάρρυνσή μας.

Προκειμένου να αποκτήσουμε πνευματική ανάρρωση, πρέπει να θυμόμαστε ότι παρόλο που περιοριζόμαστε από την ανθρώπινη φύση μας, μέσα μας έχουμε μια δύναμη και μία ελευθερία στην οποία μπορούμε να βασιστούμε. Οι ανταμοιβές του προγράμματος μας μαθαίνουν ποιοι πραγματικά είμαστε.

Ανακαλύπτουμε ότι δεν χρειάζεται να επιφορτιζόμαστε με οικογενειακές ή θρησκευτικές παραδόσεις. Η νέα μας οικογένεια είναι η αδελφότητα των ΑΥ.

Η Ανώτερη Δύναμή μας, χρειάζεται εμάς για να περάσει το μήνυμα των ΑΥ. Εμείς οι ίδιοι είμαστε που μοιραστήκαμε τον πόνο της αρρώστιας και μάθαμε ότι με την παράδοση βρίσκουμε ελευθερία. Η Ανώτερη Δύναμη μας, μας χρησιμοποιεί για να περάσει το μήνυμα της ελπίδας και της βοήθειας σε ανθρώπους που διαφορετικά θα πέθαιναν από την αρρώστια.

-Σωσίβιο, Φεβρουάριος 1991

Ανώνυμοι Υπερφάγοι
www.anonymoi-yperfagoi.com



Έμπνευση

Όταν ζούμε με το τι έχουμε κοινό, είμαστε ενωμένοι. Όταν ζούμε με τις διαφορές στεκόμαστε χώρια.

- Σωσίβιο
Αύγουστος 1990

Γιορτάστε την ημέρα ενότητας των ΑΥ.
22 Φεβρουαρίου στις 11:30 ώρα ισημερινού.
Τα μέλη των ΑΥ σταματούν για λίγο και επιβεβαιώνουν την έμφυτη δύναμη της ενότητας των ΑΥ.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ένας ανώνυμος υπηρετεί στέλνοντας ανακοινώσεις σε μια τοπική εφημερίδα. «Από τότε που συνταξιοδοτήθηκα, είναι ένα πράγμα που μπορώ να κάνω και να αισθάνομαι χρήσιμος. Μια υπηρεσία που δεν μου παίρνει πολύ χρόνο μιας και ότι έχω να κάνω είναι να ανοίγω ένα mail και να εκτυπώνω στο χαρτί».

Εσύ με ποιον τρόπο μπορείς να προσφέρεις υπηρεσία αυτήν την εβδομάδα;

Θέλετε να διαβάσετε περισσότερα;

Γίνετε συνδρομητές του

e – Lifeline

Είστε ήδη συνδρομητής; Μοιραστείτε το Lifeline Weekly με τους φίλους σας στους ΑΥ και ενθαρρύνετε τους να γίνουν και αυτοί συνδρομητές!