

# Εβδομαδιαίο 2014 Σωσίβιο

Τόμος 5, Νο.14, 7-13 Απριλίου

## Αυτονομία σημαίνει Ελευθερία

Η Αυτονομία είναι μια λέξη που οι άνθρωποι σκοντάφτουν τόσο συχνά όσο πάνω στη λέξη Ανωνυμία. Τι σημαίνει για μας;

Η Αυτονομία είναι ένα από τα πιο πολύτιμα υπάρχοντά μας. Σημαίνει την ελευθερία μας. Σημαίνει ότι κάθε ομάδα μπορεί να θέτει τους δικούς της κανόνες και να «τρέχει» τις συνεδριάσεις της κατά το δοκούν. Μπορούμε να τροποποιήσουμε ή να ενισχύσουμε τις προϋποθέσεις μας για τους ομιλητές, τους αρχηγούς και τους υποστηρικτές, όταν αισθανόμαστε την ανάγκη να το κάνουμε. Οι μορφές των ομάδων μας, δεν χρειάζεται να είναι ταυτόσημες και μπορούμε να επιλέξουμε τη δική μας μορφή αποχής. Οδηγός μας, είναι η ομάδα συνειδησης και είμαστε ελεύθεροι.

Ελεύθεροι να κάνουμε λάθος; Αναμφίβολα. Αλλά μπορούμε να βρούμε τους τρόπους λειτουργίας που δουλεύουν καλύτερα, στη πάροδο του χρόνου. Κανείς δεν μας τους υπαγορεύει. Μας επιτρέπεται να είμαστε υπεύθυνοι.

Ο περιορισμός της ελευθερίας αυτής είναι σαφής: "Εκτός από θέματα που αφορούν άλλες ομάδες ή τους ΑΥ ως σύνολο." Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα εις βάρος των άλλων.

Δεν μπορούμε να δεσμευτούμε σε καμία αίρεση, τάξη, φυλή, πολιτική ομάδα, ή άλλο τμήμα της ανθρωπότητας. Δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα για να φέρουμε τους ΑΥ σε δύσκολη θέση ή να προκαλέσουμε περιπτώσεις διχογνωμίες.

Οι ΑΥ είναι για όλους εκείνους που τους χρειάζονται. Για όλους εμάς που έχουν λάβει τόσα πολλά, είναι προνόμιο να βοηθάμε να αναπτυχθεί με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε.

-Σωσίβιο, Μάρτιος/Απρίλιος 1974

Το δωρεάν ενημερωτικό έντυπο των ΑΥ «Ένα βήμα μπροστά» για το β' τετράμηνο του 2014 είναι διαθέσιμο προς λήψη στη διεύθυνση : [oa.org/membersgroups/astepaheadnewsletter/](http://oa.org/membersgroups/astepaheadnewsletter/).

Ανωνυμοί Υπερφάγοι

[www.anonymoi-yperfagoi.com](http://www.anonymoi-yperfagoi.com)



## Έμπνευση

Είμαστε επιτέλους αρκετά ελεύθεροι, να απολαύσουμε την ευτυχία.

- Σωσίβιο  
Μάιος/Ιούνιος 1977

## ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ανώνυμος λέει: « Ανέκαθεν γνώριζα ότι ο τρόπος για να ενδυναμώσω την ανάρρωσή μου ήταν να προσφέρω υπηρεσία. Η παρουσία μου στη Συνδιάσκεψη Εργασίας Παγκόσμιας Υπηρεσίας μετέφερε αυτή την σκέψη από το κεφάλι μου στην καρδιά μου».

**Εσύ με ποιον τρόπο μπορείς να προσφέρεις υπηρεσία αυτήν την εβδομάδα;**

**Θέλετε να διαβάσετε περισσότερα;  
Γίνετε συνδρομητές του  
[e – Lifeline](#)**

Είστε ήδη συνδρομητής; Μοιραστείτε το Lifeline Weekly με τους φίλους σας στους ΑΥ και ενθαρρύνετέ τους να γίνουν και αυτοί συνδρομητές!